

Geachte aanwezigen,

Mijn naam is Simone Willems, ik heb kennis genomen van de nieuwe plannen met het park. Gelukkig gaat het gat in de stadsmuur niet door, ik ben blij dat de petitie, die mijn familie, vrienden en alle andere mensen ook hebben getekend, heeft gewerkt.

Nu wil ik het over het dierenpark hebben. In het plan staat dat er drie kleine grasveldjes terugkomen en dat het hertenkamp met alle dieren verdwijnen. Ik ben net als heel veel Maastrichtenaren opgegroeid met het park zoals het nu is. Voor mij en mijn kind is dat park dierbaar, wij koesteren dat. Voor de Maastrichtenaren moet er ook wat overblijven.

Laat de dierenweide zo. Dieren hebben namelijk ruimte nodig, ze moeten zich kunnen terugtrekken als ze genoeg hebben van de mensen, als ze zich bedreigt voelen of als ze rust nodig hebben. Dieren hebben een stal nodig en faciliteiten. Laat het park in zijn geheel zo bestaan. Nu pakt u in het plan, hun gebied af. Het dierenpark moet namelijk wijken voor een fietsenstalling, parkeerterrein, moestuin, fietspad, etc maar daar blijven slechts drie kleine stukjes grond voor de dieren over, op die kleine stukjes is geen ruimte voor een stal of faciliteiten, ze kunnen zich niet terugtrekken van de mensen. En om die drie kleine weijtjes heen, komen fiets- en wandelpaden, dus met dierenwelzijn en veiligheid daar word totaal geen rekening mee gehouden. Dit is dus een slecht plan. Laat ons dierenpark gewoon blijven, laat het dierenpark zo en verklein het niet maar investeer in de kwaliteit van het park. Stichting Daalhoeve verzorgd de dieren goed, laat het zo. Ook ik ben moeder en heb vele uren met mijn zoon Danilo in het park doorgebracht, en wil dat in de toekomst met mijn kleinkinderen ook kunnen doen.

Maar nu moet je oppassen dat de mensen en kinderen niet worden aangereden door de fietsers. Als u ook nog extra fietspaden toevoegd vanuit het Kazerneterrein, dan is het geen park meer. U houdt helemaal geen rekening met de Maastrichtenaar die graag voor zijn rust in het park komt. We hebben een landschappelijk glooiend park, dat maakt het net zo mooi, we willen niet dat u dat versnipperd door allerlei wandelpaden en fietspaden aan te leggen. Dat maakt ons hele park kapot, en dat willen we niet. Ook moeten de hoogte verschillen niet uit het park gehaald worden, dat is net het mooie ervan. In het plan is er geen balans. Veel voor de studenten en ondertussen neemt u de Maastrichtenaar zijn park af. Bestem het Kazerneterrein voor de studentencampus, maar laats ons ons park behouden.

Als laatste wil ik nog even de fietsbrug benoemen. Ook een fietsbrug aanleggen vanaf het Kazerneterrein, dat 4 meter lager ligt, en die uit moet komen bij de berenkuil, is ook overbodig. De studenten kunnen best vanaf het Kazerneterrein over de Prins Bisschopsingel of de Sint Pieterstraat fietsen, het zijn jonge mensen, die drie minuten maken het ook niet uit, u spaart het park en u bespaart heel veel geld.

Bedankt voor u aandacht.

Geachte aanwezigen,

Ik ben Margo Engelen, een echte Maastrichtse.

Ik volg de plannen van het stadsbestuur en ik raak steeds meer teleurgesteld de Maastrichtenaar werd onaangenaam verrast met het Tapijnplan, het gat in de muur.

Heel Maastricht was in rep en roer door dit slechte plan en we zijn gezamenlijk in actie gekomen door de petitie te tekenen. Gelukkig heeft de wethouder op tijd ingezien dat hij van ons cultureel historisch erfgoed moet afblijven, anders krijgt hij met ons te maken. Wat ons park betreft, en dan heb ik het over ons bestaande park, zouden wij het liefste dat jullie daar helemaal van af blijven. Ik ben moeder en oma en zowel met mijn kinderen als mijn kleinkind heb ik daar vele uren door gebracht. Maar nu het park is opengegooid, fietsen ze vanaf de kazerne zo het park in, en dat is gevaarlijk, mensen en kinderen die daar lopen worden zo onderste boven gereden. Dus u zou voor een afscheiding of een drempel moeten zorgen bij de kazerne, dat die fietsers dat niet meer kunnen doen. Waarschuwen helpt toch niet. Een park is er voor de rust, om ongestoord te wandelen en te genieten, de fietser hoort daar niet thuis. Neem dat park de Maastrichtenaar niet af.

Een fietsbrug bij de berenkuil is ook overbodig, laat ze maar vanaf de kazerne de prins Bisschopsingel op fietsen of over de Sint Pieterstraat. Studenten zijn jonge gezonde mensen die heus wel 2 minuten kunnen fietsen naar de Tongersestraat, sterker nog we geloven dat zij daar helemaal geen probleem in zien. Dus geen fietspaden door het bestaande park en het fietsen belemmeren voor de argeloze wandelaar.

Ook het dierenpark moet niet verkleind worden door 3 kleine stukjes maar juist zo blijven of nog groter gemaakt worden. Investeer wel in de kwaliteit en laat niet Gaia het overnemen maar St. Daalhoeve, want die hebben nu het beheer en zijn goed voor dieren.

Het dierenwelzijn staat voorop, niet de modernisering. Nu kunnen de dieren zich terugtrekken naar achteren. In die kleine stukjes gras zonder hek, zijn ze vogelvrij, het is onveilig en onrustig voor de dieren en s' nachts is geen toezicht. Dus een streep door dat idee. Breng ook de heg aan de achterzijde terug voor meer beschutting tegen wind en regen en rust. Ze moeten ook hun grote hek behouden om te overnachten en te schuilen. Een parkeerplaats vlak bij de dieren is ook slecht voor de dieren ivm de uitlaatgassen. We willen onze dieren, ezels, herten en vogels behouden en geen dieren uit het Gaia dierenpark. Dus dierenwelzijn heeft prioriteit boven modernisering.

Ook moeten de eenden en de zwanen ongestoord op hun grasveld langs de Jeker kunnen liggen en daar moeten niet de mensen op mogen liggen. Zo verdring je de vogels. Vroeger was er een laag ijzeren hekje om het gras en mocht je niet over het gras lopen. Het gras was daardoor mooier en de eenden lagen ook veel meer op het gras, nu trekken ze zich terug, dat is spijtig. Laat die lage afscheiding terugkomen. Maak anders een ligweide op de kazerne voor de studenten. Het huidige park is een wandel en natuurgebied en geen recreatiegebied.

De Campus moet dus niet ten koste van ons park gaan, wat nu wel het geval is. Dat moet voorkomen worden. Dus laat het huidige park voor de Maastrichtenaar intact en de Campus is toch meer iets voor de student.

Het kazerneterrein dat al heel goed ontsloten is, handen af van ons park. Een park is een oase van rust, een wandelgebied waar de fietser geweerd moet worden. Dus geen fietspaden in ons park.

Bedankt voor uw aandacht